

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Luister, maar doe niets**

“Het grootste respect wat je kan hebben voor je medemens is dat je luistert naar zijn opwerpingen, naar zijn klachten, naar alles wat van de ander komt maar dat je daar verder niets mee doet. Want de ander moet zichzelf kunnen zijn in alle omstandigheden.

En hoe moeilijk het ook is, dan moet je toch in een soort bescherming kunnen geloven die aanwezig kan komen zodat er iets gebeurt wat de ander afleidt en weer terug in zichzelf brengt.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 9: ‘Krachten verzamelen om vooruit te kunnen’) © Mayil.com